

H- VŨ KHÍ CÁ NHÂN VÀ ĐẠN DƯỢC

SVSQ được trang bị hầu hết vũ khí cá nhân, đạn dược và quân dụng giống như các quân nhân tác chiến.

1- SÚNG GARANT M1: có lúc được dùng cả trong Cơ Bản Thao Diễn và chiến đấu cho đến khi được thay thế bằng Súng Trường M16. SVSQ được cấp phát Súng M16, vẫn được giữ súng Garant, nhưng không giữ đạn Garant.

Súng Garant M1 cùng lưỡi lê: Để tại giá súng trong phòng của SVSQ. Đặc biệt dùng dây súng trắng trong Lễ Truy Diệu.

Hai quả lựu đạn cho mỗi SVSQ giữ trong tủ quân trang hay mang theo khi canh gác.



2- SÚNG TRƯỜNG M16: Có thể bắn phát một hoặc tự động. Thân súng bất tiện khi thực tập Cơ Bản Thao Diễn.



I- CẤP HIỆU

1- CẤP HIỆU SINH VIÊN SĨ QUAN

Cấp hiệu SVSQ có chữ Alpha màu vàng, gắn trên cầu vai màu đen. Bắt đầu từ K13, cấp hiệu Alpha gắn trên cầu vai màu đỏ.

Tùy theo thời gian thụ huấn, cấp hiệu Alpha tron cho năm thứ nhất, có thêm 1 gạch cho năm thứ hai, 2 gạch cho năm thứ ba, và 3 gạch cho năm thứ tư. Cấp hiệu Alpha thêu trên nền vải, hoặc làm bằng kim loại nhẹ, màu vàng gắn trên nền vải đỏ.

Cấp Hiệu Alpha của SVSQ



Có 4 loại Cấp Hiệu Alpha được dùng tùy thuộc vào mỗi loại quân phục:

a- **Alpha Ngắn:** hay Alpha tác chiến, gắn vào bâu cổ áo khi mặc quân phục tác chiến, cỡ nhỏ, ngắn. Khi mặc áo ấm dã chiến trong mùa lạnh, phải để lộ Cấp Hiệu Alpha trên cổ áo ra ngoài.

b- **Alpha Ông:** hay Alpha làm việc, được lồng vào cầu vai khi mặc quân phục Kaki, áo blu-zông (Blouson) trong lúc học văn hóa.

c- **Alpha Dài:** hay Alpha dạo phố, được lồng vào cầu vai khi mặc quân phục "Worsted" (dạo phố mùa hè) hay "Jaspé" (dạo phố mùa đông) kèm với dây biểu chương. Alpha dài còn dùng cho quân phục Kaki Tiểu Lễ,

d- **Cầu Vai Đại Lễ:** hay Gù Đại Lễ, hoặc gù tua, màu vàng bằng kim loại mỏng, uốn vòng như 2 hình số 8 nối kết nhau trên một khung nền đỏ có những tua chỉ đỏ rũ xuống, dùng cho Đại Lễ Mùa Đông và Mùa Hè.

















Cầu Vai Đại Lễ

2- CẤP HIỆU CỦA HỆ THỐNG TỰ CHỈ HUY

Trong HTTCH, các SVSQ chỉ huy và tham mưu mang các cấp hiệu hình chữ nhật, từ trước màu xanh, từ Khóa 22 về sau màu đỏ, gắn ở cổ áo. Có 2 loại:

- **Các cấp**, từ tiểu đội trưởng đến liên đoàn trưởng/trung đoàn trưởng.
- **Tham mưu**, từ đại đội trở lên.

Cấp hiệu của Hệ Thống Tự Chỉ Huy

<i>Từ trước Khóa 22</i>		<i>Từ Khóa 22 về sau</i>	
<i>Liên Đoàn Trưởng</i>		<i>Trung Đoàn Trưởng</i>	
<i>Tham Mưu Liên Đoàn</i>		<i>Tham Mưu Trung Đoàn</i>	
<i>Tiểu Đoàn Trưởng</i>		<i>Tiểu Đoàn Trưởng</i>	
<i>Tham Mưu Tiểu Đoàn</i>		<i>Tham Mưu Tiểu Đoàn</i>	
<i>Đại Đội Trưởng</i>		<i>Đại Đội Trưởng</i>	
<i>Trung Đội Trưởng</i>		<i>Tham Mưu Đại Đội</i>	
<i>Tiểu Đội Trưởng</i>		<i>Trung Đội Trưởng</i>	

3- CẤP HIỆU CỦA CÁN BỘ TÂN KHÓA SINH

Cấp Hiệu SVSQ Cán Bộ TKS

<i>SVSQ/CB Tiểu Đoàn Trưởng TKS</i>	
<i>SVSQ/CB Đại Đội Trưởng TKS</i>	
<i>SVSQ/CB Trung Đội Trưởng TKS</i>	

J- NGHI LỄ TRUYỀN THỐNG

TKS/SVSQ trải qua những lễ nghi trong suốt khóa học:

- Lễ Gắn Alpha.
- Lễ Trao Nhận của khóa (Bắt đầu từ Khóa 25).
- Lễ Truy Diệu Chiến Sĩ Trận Vong.
- Lễ Mãn Khóa.

Hàng năm SVSQ còn tham dự duyệt binh vào các Ngày Quân Lực hoặc Ngày Quốc Khánh tại Sài Gòn.

1- LỄ GẮN ALPHA

Sau khi TKS chinh phục Đỉnh Lâm Viên, Trường tổ chức Lễ Gắn Alpha vào buổi tối ngày hôm đó để công nhận họ là SVSQ. Trước khi di chuyển ra Vũ Đình Trường cử hành lễ lúc 8 giờ tối, TKS tắt hết đèn phòng và đốt nến lên, thực hiện nghi thức truyền thống: **Lễ trao găng tay và Cấp Hiệu Alpha cho TKS** hoặc **Lễ trao Thất Lưng Cổ Truyền, găng tay, mũ đại lễ và Cấp Hiệu Alpha cho TKS**. SVSQ/CB/TKS đến phòng của mỗi TKS để trao những trang bị cần thiết nêu trên, sau đó SVSQ khóa đàn anh sẽ gắn cặp Alpha lên vai áo bộ Lễ Phục Mùa Đông của họ tại Vũ Đình Trường.



Nghi thức trao mũ Đại Lễ tại phòng TKS

Thân nhân và bạn bè của TKS được Trường gửi thiệp mời đến tham dự. Lễ Gắn Alpha đối với SVSQ cũng tương tự như Lễ Mãn Khóa đối với các sĩ quan tốt nghiệp TVBQGVN họ ghi nhớ mãi.

TKS mặc bộ Lễ Phục Mùa Đông lần đầu tiên để diễn hành ra Vũ Đình Trường dự Lễ Gắn Alpha, dưới sự chủ tọa của CHT Trường.

Với động lệnh "Quý xuống TKS" của TKS Đại Diện Khóa, tất cả TKS quý gối phải, và vị Chỉ Huy Trường gắn Alpha cho TKS Đại Diện trước khán đài danh dự. Sau đó, các SVSQ khóa đàn anh lần lượt gắn Alpha cho tất cả TKS. Theo động lệnh "Đứng dậy SVSQ", tất cả Tân SVSQ đứng lên. Hôm sau, họ được phép xuất trại dạo phố cuối tuần, tiếp đón thân nhân hoặc bạn bè tại Câu Lạc Bộ bên ngoài Cổng Nam Quan.

Điều đặc biệt, ngay sau Lễ Gắn Alpha của Khóa 17 có Lễ Truy Diệu Truyền Thống. Về sau, Lễ Truy Diệu Truyền Thống chỉ tổ chức vào đêm hôm trước ngày mãn khóa.



SVSQ khóa đàn anh gắn Alpha cho các Tân SVSQ

2- LỄ TRAO NHÃN

Kể từ Khóa 16, Ban Đại Diện Khóa vẽ mẫu và đặt làm nhẫn lưu niệm tại Sài Gòn cho mỗi SVSQ. Từ Khóa 25, nghi thức Lễ Trao Nhẫn được cử hành tại phạn xá vào năm thứ 3 do HTTCH tổ chức và ban văn nghệ Trung Đoàn phụ trách giúp vui. Mỗi SVSQ được người yêu hoặc thân nhân đích thân đeo nhẫn trước một chiếc nhẫn tượng trưng đan bằng mây thật lớn đặt sẵn trên sân khấu.



Lễ Trao Nhẫn

3- LỄ TRUY DIỆU

Lễ Truy Diệu được cử hành vào buổi tối trước ngày mãn khóa. Vị chủ tọa thường là nhân vật đại diện vị chủ tọa Lễ Mãn Khóa.



*Chủ Tọa và Khởi Quốc Quân Kỳ Các Đại Diện Khóa tiến
cử hành nghi lễ tưởng niệm lên đặt Vòng Hoa Tưởng Niệm*



Quân Kỳ Rũ trước Đài Tử Sĩ

Tất cả SVSQ đều tham dự với quân phục Đại Lễ Mùa Đông. Sau phần lễ nghi quân cách là Lễ Truy Diệu, tưởng niệm những anh hùng vị quốc vong thân.

- Buổi lễ bắt đầu với một tiếng nổ thật lớn, tất cả đèn trên khán đài và quanh Vũ Đình Trường đều tắt, chỉ còn lại những ánh đuốc lung linh tại Đài Tử Sĩ. Chỉ Huy Trường hướng dẫn vị chủ tọa châm lửa thiêng trước Đài Tử Sĩ. Tiếp đến, Sĩ quan đại diện các khóa đàn anh và SVSQ đại diện khóa tốt nghiệp tuần tự tiến lên đặt vòng hoa tưởng niệm những tử sĩ đã vị quốc vong thân.

- Trước khi bắt đầu Lễ Truy Diệu, Chỉ Huy Trường đặt quân kỳ rũ trước Đài Tử Sĩ. Bài văn truy diệu* liền được cất lên qua 3 giọng Bắc-Trung-Nam trầm buồn tiêu biểu cho những đứa con khắp mọi miền đất nước hội tụ về TVBQGVN, trong tiếng gió ngàn thổi vi vu trên đồi thông phía sau Đài Tử Sĩ, lời truy diệu nghe như anh hồn những đàn anh đã vị quốc vong thân hiện về để chứng giám cho lòng thành của đàn em và sẵn sàng phù hộ đàn em hậu tiến, ngày mai đây dấn thân vào vùng lửa đạn để bảo vệ chính nghĩa quốc gia và dân tộc.

(*) Bài truy diệu:

Chiến Sĩ Trận Vong! (giọng Bắc)
Chiến Sĩ Trận Vong! (giọng Trung)
Chiến Sĩ Trận Vong! (giọng Nam)

*Lúc bấy giờ trên cánh đồng chiêm Bắc Việt,
 bên con rạch nhỏ Đồng Nai, trong đám rừng sâu Trung Việt,
 phút chốc liệt vị đã trở nên người thiên cổ.
 Sự nghiệp đang công đeo đuổi, thôi đành gián đoạn nửa đường,
 Chí tang bồng hăng mong thực hiện, thôi cũng đành ôm hận ngàn thu.
**Mô đất lạ chôn vùi thân bách chiến,
 Đám sương mù tàn tạ mảnh chinh y.***

*Đành rằng chốn trần gian nào ai mong sống mãi,
 nhưng lúc quốc thù chưa gột rửa,
 chí làm trai chưa toại mộng hải hồ
 thì hận tuyền đài làm sao ngăn được dòng huyết lệ.*

Lại còn, người thân kẻ thuộc, ơn cù lao nghĩa vợ chồng,
tình huynh đệ, bao tình cảm sao nữ dứt cho đành.
Nhưng! Non nước Việt vẫn thắm tươi cùng thảo mộc,
Dòng Lạc Hồng còn tồn tại với thời gian.
Bởi đâu, nhờ đâu?
Thân chiến sĩ vững xây nền thế hệ,
Máu anh hùng nhuộm thắm lá cờ Nam.

Đêm nay gió lạnh trên đồi thông đang nổi dậy.
Ánh lửa hồng đang mờ tỏ từng hồi.
Chiến sĩ trận vong!
Hãy trở về chứng giám,
Ngày mai đây, một đoàn trai sẽ hăm hở lên đường nối chí tiền nhân,
làm Tổ Quốc Non Sông thêm tỏ rạng.
**Chúng tôi không tìm an lạc để dằng,
Mà chỉ khát khao mưa cùng nguy hiểm.**

Nhưng rồi cũng có lúc,
chí tuy còn mong tiến bước,
nhưng sức không kham nổi đoạn đường.
Chúng tôi cần được dắt dìu.

Chiến sĩ trận vong!
Có linh thiêng hãy chỉ lối đưa đường,
Hãy nung nấu tâm can chúng tôi với ngọn lửa thiêng truyền thống.
Hãy chứng giám lời cầu xin của đàn em hậu tiến!

Sau khi lễ chấm dứt và quan khách cùng thân nhân đã ra về, các SVSQ trở về doanh trại, ngoại trừ một toán SVSQ luân phiên đứng gác Đài Tử Sĩ cho đến bình minh.

Ghi chú (*): Theo CSVSQ Đặng Như Thạch, K26 với bài viết, “Sơ Yếu Lý Lịch Bài Thơ Ngâm Chiến Sĩ Trận Vong” đăng trong Đa Hiệu 86, thì ‘bài thơ ngâm’ trên là của CSVSQ Đặng Như Tuyết, K8, sáng tác năm 1956.

4- LỄ MÃN KHÓA

Lễ bắt đầu với SVSQ trong quân phục Đại Lễ Mùa Hè, diễu hành theo tiếng quân nhạc vào vị trí hành lễ tại Vũ Đình Trường, theo thứ tự Toán Quốc Quân Kỳ, SVSQ Thủ Khoa, những SVSQ khóa tốt nghiệp, và SVSQ các khóa đàn em theo đội hình của Tiểu Đoàn và Đại Đội.

Chủ tọa Lễ Mãn Khóa thường là vị nguyên thủ quốc gia. Quan khách gồm các phái đoàn đại diện Chính Phủ và Quân Lực VNCH, các phái đoàn ngoại giao đại diện các nước đồng minh, đại diện các khóa đàn anh và thân nhân của các tân sĩ quan.

Vị Chủ Tọa ngồi giữa trên khán đài chính, hai bên là phái đoàn của Chính Phủ và QLVNCH, đại diện các cơ quan và sĩ quan các khóa đàn anh. Hai khán đài phụ ở hai bên dành cho quân nhân cơ hữu của Trường, quan khách và thân nhân của SVSQ khóa tốt nghiệp.



Lễ Mãn Khóa - SVSQ vào vị trí hành lễ

a- Nghi Thức

- Lễ nghi quân cách đón tiếp Chỉ Huy Trưởng và những quan khách danh dự.
- Lễ nghi quân cách đón tiếp vị Chủ Tọa.
- Chào Quốc Kỳ.
- Chỉ Huy Trưởng và SVSQ Thủ Khoa khóa tốt nghiệp thắp tùng Chủ Tọa duyệt hàng quân SVSQ.



Vị Chủ Tọa trước Khán Đài

Vị Chủ Tọa duyệt hàng quân

- Chỉ Huy Trưởng tường trình lên Vị Chủ Tọa về tiến trình và thành quả huấn luyện của khóa tốt nghiệp, sẵn sàng lên đường phục vụ Quốc Gia và Dân Tộc.
- Vị Chủ Tọa đáp từ và đặt tên cho khóa tốt nghiệp.
- SVSQ Thủ Khoa hô "*Quy xuống, các SVSQ!*"
- Chủ Tọa và Chỉ Huy Trưởng gắn cấp hiệu thiếu úy cho SVSQ Thủ Khoa.
- Sĩ Quan Cán Bộ gắn cấp hiệu thiếu úy cho các sĩ quan tốt nghiệp.
- Sĩ Quan Thủ Khoa tuyên thệ: "*Tuyệt đối trung thành với Tổ Quốc; Sẵn sàng hy sinh cho Dân Tộc; Luôn luôn nêu cao Danh Dự Quân Đội!*". Tất cả Tân Thiếu Úy đồng thanh: "*Xin thề! Xin thề! Xin thề!*".
- Thủ Khoa hô "*Đứng dậy, Tân Sĩ Quan!*"

- Sĩ Quan Thủ Khoa tiến lên trước Vị Chủ Tọa để nhận Kiểm Chi Huy và cung để bắn 4 mũi tên đi 4 hướng, tượng trưng chỉ làm trai tung hoành ngang dọc.
- Toàn thể Tân Sĩ Quan và SVSQ đồng ca bài *Xuất Quân*.
- Vị Chủ Tọa ban huấn từ.
- CHT Trường trao Quân Kỳ cho khóa kế tiếp khóa tốt nghiệp.



Gần cấp bậc Thiếu Ủy

Vị Chủ Tọa trao cung kiếm cho Thủ Khoa



Tân Sĩ Quan và SVSQ diển hành về doanh trại

b- Kết Thúc Lễ

Buổi lễ kết thúc với vở kịch lịch sử do SVSQ trình diễn về chiến công hiển hách của tiền nhân chống quân Tàu xâm lăng, hoặc một hoạt cảnh về quân dân một lòng chiến đấu chống Cộng qua các quốc sách Xây Dựng Nông Thôn và Áp Chiến Lược. Có trường hợp, có thể có mục Cơ Bản Thao Diễn do SVSQ đảm trách. Sau đó, quan khách cùng Tân Sĩ Quan và SVSQ rời Vũ Đình Trường.



Diển kịch Trận Đống Đa

c- Tiệc Mãn Khóa:

Chỉ Huy Trưởng mời vị Chủ Tọa cùng toàn thể quan khách vào phạn xá dự một bữa tiệc chung vui với các Tân Sĩ Quan.

K- ĐỜI SỐNG SINH VIÊN SĨ QUAN

1- NGÀY THƯỜNG

SVSQ bắt đầu mỗi ngày từ 5 giờ rưỡi sáng (Mùa Văn Hóa trễ hơn 15 phút) đến 11 giờ đêm, rằm rập theo tiếng kèn.

a- Mùa Quân Sự

Từ giữa tháng 12 cho đến giữa tháng 3, sau khi tập thể dục và ăn sáng, SVSQ học quân sự suốt 5 ngày trong tuần tại các lớp học và bãi tập, sau đó có một giờ để ăn và nghỉ trưa tại chỗ. SVSQ ăn tối lúc 6 giờ, và nếu không trực gác ban đêm, SVSQ tự học hay tự do đi thư viện, câu lạc bộ, hoặc chơi thể thao. Phiên trực gác của SVSQ kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Nếu có thực tập tác chiến hoặc tác xạ ban đêm, SVSQ về doanh trại lúc 9 giờ tối và ăn cơm trễ.

b- Mùa Văn Hóa

Từ giữa tháng 3 cho đến giữa tháng 12, SVSQ đến lớp học trong ngày theo thời khóa biểu và tự học bắt buộc tại phòng từ 8 đến 10 giờ tối. Sau đó, SVSQ được tự do 1 giờ.

Thỉnh thoảng, SVSQ cũng phải học và thao dượt các bài học quân sự.

2- HOẠT ĐỘNG ĐẦU TUẦN VÀ CUỐI TUẦN

a- Chào Cờ Đầu Tuần

Mỗi sáng Thứ Hai, tất cả SVSQ tập trung tại sân cỏ Liên Đoàn/Trung Đoàn, di chuyển đến Vũ Đình Trường tham dự Lễ Chào Cờ. (có giai đoạn chào cờ sáng Thứ Bảy)

b- Ngày Thứ Bảy

Sáng Thứ Bảy, SVSQ chuẩn bị cho buổi khám xét vào buổi chiều. Sĩ Quan Cán Bộ khám phòng, kiểm tra vệ sinh và ngăn nắp của phòng ốc, cùng quân trang, quân dụng (áo quần phải xếp vuông góc, sách vở gọn gàng, đúng vị trí), nệm giường phẳng, vuông góc, giày đánh bóng, nền nhà bóng loáng, cửa sổ, bàn ghế và súng đạn thật sạch sẽ.

Các SVSQ vi phạm sẽ bị phạt "cắm trại, mất phép cuối tuần" hoặc "dạ chiến".

Căn phòng phải được giữ nguyên tình trạng sạch sẽ, ngăn nắp suốt cả tuần.

c- Ngày Chủ Nhật

SVSQ được xuất trại do xe buýt của Trường đưa ra phố Đà Lạt và đón về theo giờ hẹn buổi chiều. Một đơn vị SVSQ (thường là một Đại Đội) vừa trực gác tại Cổng Nam Quan, đỉnh Đồi Bắc, vừa ứng chiến tại doanh trại, và tiếp thân nhân của SVSQ tại Cổng Nam Quan cùng thông báo cho các SVSQ mỗi khi có thân nhân đến thăm viếng.



Hình ảnh ngăn nắp

SVSQ chờ đợi khám xét

3- PHÉP THƯỜNG NIÊN

Với chương trình trên một năm, SVSQ được nghỉ phép thường niên 2 tuần lễ, thường vào dịp Tết Âm Lịch để đoàn tụ gia đình, và có thể xin phương tiện di chuyển quân sự. Lúc chiến sự sôi động, SVSQ chỉ được đi phép xen kẽ ngoài thời gian Tết. Những SVSQ về trễ phép sẽ bị phạt, ảnh hưởng xấu đến thành tích học tập.

4- SINH HOẠT TÔN GIÁO

SVSQ và TKS (dưới sự hướng dẫn của SVSQ/CB/TKS), có thể tham dự những sinh hoạt tôn giáo tại Nhà Nguyễn Công Giáo và Niệm Phật Đường do các Tuyên Úy Công Giáo và Phật Giáo phụ trách.

Từ năm 1970, các SVSQ Phật Tử đã tổ chức và tham dự các sinh hoạt của Gia Đình Phật Tử Câu-La-Na vào mỗi cuối tuần, dựa theo lối tổ chức của Hướng Đạo Việt Nam. Thành phần chính là con em của gia đình Phật Tử tại Khu Gia Bình và Cư Xá Sĩ Quan.

5- BÁO CHÍ

Nguyệt San Đa Hiệu do Trung Tá Trần Ngọc Huyền, CHT, thực hiện từ Khóa 16 năm 1960, phát hành định kỳ và chỉ phổ biến nội bộ. Về sau, Đa Hiệu được phổ biến rộng rãi khắp nơi. Bài viết đăng trong Đa Hiệu phần lớn là của các SVSQ có ý thức vững vàng về lý tưởng quốc gia.

6- NHIẾP ẢNH

Trường có một phòng tối trên tầng lầu 2 (phía sau của Phan Xá) với nhiều dụng cụ và máy móc nhiếp ảnh tối tân cho SVSQ giải trí, hay phát huy nghệ thuật.



Nguyệt San Đa Hiệu - 1960

7- PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH

Trong HTTCH của Liên/Trung Đoàn SVSQ, SVSQ Tham Mưu Ban 5 cấp Tiểu Đoàn và Liên/Trung Đoàn có trách nhiệm tổ chức và điều hành các sinh hoạt của Ban Văn Nghệ, gồm những SVSQ có khả năng văn nghệ và âm nhạc tình nguyện tham gia.

Ban Văn Nghệ đảm trách việc trình diễn văn nghệ trong các dịp Tết, những buổi dạ hội, Lễ Gắn Alpha, Lễ Trao Nhân, Lễ Mãn Khóa. Ngoài ra, Ban Văn Nghệ còn tham gia các buổi phát thanh của Liên/Trung Đoàn SVSQ tại Đài Phát Thanh Thị Xã Đà Lạt mỗi chiều Thứ Bảy và thỉnh thoảng có mặt trong những buổi truyền thanh, truyền hình của chương trình Quân Đội tại Thủ Đô Sài Gòn.



Ban Nhạc Trung Đoàn SVSQ

8- THỂ THAO VÀ VÕ THUẬT

Trường mời các huấn luyện viên chuyên môn để hướng dẫn SVSQ, đồng thời trang bị phương tiện, để SVSQ có thể tham gia các môn như bóng rổ, bóng bàn, quần vợt, bóng tròn, và bóng chuyền, kể cả môn cưỡi ngựa. Thông dụng nhất là bóng chuyền, sau bữa ăn chiều, SVSQ thường chơi tại các sân phía sau doanh trại.

Các đội bóng tròn, kiếm thuật, võ thuật của Trường thường tham dự những trận đấu giao hữu hoặc tranh giải vô địch với các trường học và quân trường trong vùng, đội của Trường đã đoạt huy chương vàng nhiều lần.

L- SỰ KIỆN NỔI BẬT

1- TUYÊN DƯƠNG CÔNG TRẠNG LẦN THỨ NHẤT

Ngày 08/02/1953, Trường VBLQĐL được tuyên dương công trạng trước Quân Đội lần thứ nhất và được cấp "Anh Dũng Bội Tinh với Nhà Dương Liễu".

2- HUẤN LUYỆN CÁC KHÓA PHỤ

Ngoài các khóa chính, Trường còn đảm trách huấn luyện 3 Khóa Phụ Trừ Bị và 2 Khóa Đặc Biệt Hiện Dịch Cấp Tốc Trung Đội Trưởng từ 1953 đến 1955. Khóa Cấp Tốc Trung Đội Trưởng còn gọi là Khóa "FACS" (viết tắt của "Formation Accélérée Chef de Section").

3- HAI CUỘC CHÍNH BIẾN

a- 11/11/1960

Tuy xa Thủ Đô Sài Gòn, Trường cũng bị ảnh hưởng của cuộc chính biến thất bại ngày 11/11/1960 nhằm lật đổ nền Đệ Nhất VNCH. Thiếu Tướng Lê Văn Kim đã được Trung Tá Trần Ngọc Huyền, Văn Hóa Vụ Trường, thay thế trong chức vụ Chỉ Huy Trường TVBQGVN.

b- 01/11/1963

Trong cuộc đảo chánh Tổng Thống Ngô Đình Diệm ngày 01/11/1963, TVBQGVN đã điều động SVSQ Khóa 19 bảo vệ các điểm trọng yếu trong Thị Xã Đà Lạt.

4- TUYÊN DƯƠNG CÔNG TRẠNG LẦN THỨ HAI

Trong Lễ Mãn Khóa 18, ngày 23/11/1963, TVBQGVN được tuyên dương công trạng trước Quân Đội lần thứ hai và gắn "Anh Dũng Bội Tinh với Nhành Dương Liễu" trên Quân Kỳ. Quân nhân được mang Dây Biểu Chương màu Anh Dũng Bội Tinh.

5- BẢO VỆ BẦU CỬ

SVSQ Khóa 22 đảm trách việc bảo vệ an ninh cho cuộc bầu cử Tổng Thống ngày 03/09/1967 tại các phòng phiếu quanh Thị Xã Đà Lạt. Trong dịp này, Việt Cộng tấn công và SVSQ Huỳnh Văn Thảo, Khóa 22, bị tử thương. Ông được Trung Tướng Vĩnh Lộc, Tư Lệnh QĐII/V2CT, truy thăng Thiếu Úy và truy tặng Anh Dũng Bội Tinh với Ngôi Sao Vàng.

6- PHẢN CÔNG VIỆT CỘNG

a- Tết Mậu Thân

Đầu năm 1968, VC vi phạm thỏa thuận hưu chiến trong 3 ngày Tết Mậu Thân bằng cuộc tấn công trên toàn lãnh thổ VNCH ngay vào đêm giao thừa. SVSQ các Khóa 22B, 23 và 24 được điều động bảo vệ an ninh Thành Phố Đà Lạt.

b- Việt Cộng Đột Kích Lần Đầu

Khoảng 1 giờ sáng, ngày 01/04/1970, hai toán đặc công VC đột kích vào Trường tại 2 địa điểm: Hội Quán SVSQ và Bộ Chỉ Huy. Lực lượng SVSQ phòng thủ và canh gác đã chống trả oanh liệt, buộc VC phải rút. Trong cuộc giao tranh, SVSQ Huỳnh Kim Quang, Khóa 25, tử trận, được truy tặng Anh Dũng Bội Tinh với Nhành Dương Liễu và Bronze Star Medal của Hoa Kỳ. SVSQ Dương Văn Thái, Khóa 24, trưởng toán của vọng gác yểm trợ bằng đại liên, cũng được ân thưởng Anh Dũng Bội Tinh Ngôi Sao Đồng và Bronze Star Medal. SVSQ Bùi Lễ, Khóa 26, đã bắn hạ một VC, cũng được ân thưởng Anh Dũng Bội Tinh và Bronze Star Medal. Tên của cố SVSQ Huỳnh Kim Quang được đặt cho Hội Quán SVSQ từ năm 1972.

Đại Úy Đào Thiện Yết thuộc Văn Hóa Vụ cũng hy sinh trong vụ VC đột kích này và tên Ông được đặt cho Phòng Thí Nghiệm Nặng của Trường.

c- Việt Cộng Đột Kích Lần Hai

VC lại đột kích vào Trường lần thứ hai vào cuối tháng 04/1970. Nhờ hệ thống phòng thủ được tăng cường, toán phục kích của Trường ở thung lũng phía sau Đài Tử Sĩ đã cho nổ 2 quả mìn Claymore khi bọn chúng lọt vào ổ phục kích. Với sự yểm trợ pháo binh của Trường, Đại Tá Quân Sự Vụ Trường Nguyễn Văn Sử đã trực tiếp chỉ huy, kết quả: 12 đặc công VC bị bắn chết, 2 VC khác bị bắt sống sau đó trong cuộc truy đuổi. Trường hoàn toàn vô sự.

7- QUÂN SỰ VỤ TRƯỞNG BỊ SÁT HẠI (1972)

Một đêm giữa tháng 04/1972, một quả lựu đạn đã ném vào phòng trực của Đại Tá Nguyễn Văn Sử, Quân Sự Vụ Trường, khiến ông tử thương.

8- TUYÊN DƯƠNG CÔNG TRẠNG LẦN THỨ BA

Ngày 27/12/1974, Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu tuyên dương công trạng TVBQGVN trước Quân Đội lần thứ ba và gắn Anh Dũng Bội Tinh với Nhành Dương Liễu cho Quân Kỳ TVBQGVN.

M- TỬ TRẦN KHI THỤ HUẤN

Một số TKS và SVSQ đã tử trần trong khi thụ huấn, do bệnh hoặc tử nạn khi luyện tập, hoặc tử trần khi đối đầu với địch, hay do địch sát hại:

1- TỬ TRẦN DO BỆNH

- SVSQ *Lê Vũ Minh*, K15, tử trần vì bệnh nan y.
- SVSQ *Lâm Quang Tâm*, K22, tử trần vì bệnh sốt rét.
- SVSQ *Lê Văn Hùng*, K26, tử trần vì bệnh sốt rét sau chuyến du hành.
- SVSQ *Bùi Anh Vũ*, K29, tử trần vì bệnh.

2- TỬ THƯƠNG KHI LUYỆN TẬP HOẶC CHIẾN ĐẤU VỚI VC

- Hai SVSQ K10 (*Tôn Thất Biên* và *Tôn Thất Tiến*) tử nạn trong một cuộc thao dượt hành quân đêm phối hợp với quân bạn địa phương tại Đồ Sơn ở Miền Bắc đầu năm 1954.
- SVSQ *Nguyễn Văn Phước*, K16, tử nạn lúc thao dượt cuối khóa.
- Sáu SVSQ K19 tử thương vì mìn nổ khi thao dượt đột kích đêm, trong Khóa Hành Quân Biệt Động RNSL tại TTHL/BĐQ Dục Mỹ, Nha Trang ngày 21/10/1964: (*Phan Thừa, Lê Quang Trị, Nguyễn Thế Long Trọng, Bùi Thành Túc, Nguyễn Khắc Vũ, Bùi Quang Vực*).

- SVSQ *Võ Phú Hữu*, K20, tử nạn khi thao dượt "Trung đội vượt sông ứng chề".
- SVSQ *Đình Hữu Hồ*, K21, tử nạn khi thao dượt thả dù tiếp tế tại bãi tập Hồ Than Thở.
- SVSQ *Huỳnh Thiện Ngôn*, K21, tử nạn trong lúc huấn luyện TKS Khóa 22.
- SVSQ *Huỳnh Văn Thảo*, K22, hy sinh khi bảo vệ an ninh cho cuộc bầu cử Tổng Thống ngày 03/09/1967, được truy thăng Thiếu Úy. (Xem mục H.5 bên trên).
- SVSQ *Huỳnh Kim Quang*, K25, hy sinh trong nhiệm vụ chống VC đột kích Trường. (Xem mục H.6.b).
- TKS *Nguyễn Bá Vạn*, K25, tử nạn.
- SVSQ *Đặng Kinh Luân*, K26, tử nạn trong khi thao dượt năm cuối.
- SVSQ *Trần Đình Thâu*, K27, tử nạn khi tham gia công tác CTCT tại QK1.
- TKS *Hồ Thái Trung*, K28, tử nạn.
- SVSQ *Huỳnh Thiện Vàng*, K28, tử nạn khi tham gia công tác CTCT tại QK1.
- SVSQ *Lê Văn Hùng*, K28, tử nạn vì bất cẩn trong lúc sử dụng vũ khí.

4- BỊ VC SÁT HẠI

Ba SVSQ K23 bị VC sát hại vào dịp Tết Mậu Thân (1968) tại Huế trong lúc nghỉ phép thường niên: (*Võ Văn Dung*, *Đoàn Đại Đê*, *Phan Tồn*).

